

“Hvormed vil du føde mig”

(1580)

Ophavssituation:

Ukendt forfatter: ”Hvormed vil du føde mig”. (1580) Tekstmodernisering ved Leif Varmark (2007).

IN: ”Balladeskolen.dk”. URL-Adresse: <http://balladeskolen.dk/009.htm>

Tekstintroduktion:

Skæmtevisen »Hvormed vil du føde mig«, blev nedskrevet omkring 1580'erne, men i lighed med mange andre danske ballader, så udspringer den formentlig fra mundtlige viser, som stammer tilbage fra middelalderens Danmark.

[1] Pigen og hendes lille ven
de talte i fryd og gammen:
»Og hvormed vil du føde mig,
når vi to kommer sammen?»

[2] Ja hvormed vil du føde mig,
for du er jo ikke særlig rig«.
»Jo jeg vil være en fiskermand
og fiske med mit gode skib«.

[3] »Men hvormed vil du føde mig,
når skibet går til havets bund«.
»Ja så vil jeg ta' min plejl i hånd
og tærsk korn i bondens lo«.

[4] »Men hvormed vil du føde mig,
når bonden ikke har mere korn«.
»Ja så vil jeg vogte køer og får
og tude i mit hyrdehorn«.

[5] »Men hvormed vil du føde mig,
når bonden ikke har flere dyr«.
»Årh så vil jeg være en trommeslager
og gå omkring og råbe i by«.

[6] »Jamen hvordan vil du føde mig,
når trommeskindet går itu«.
»Så vil jeg ta' min økse i hånd
og fælde træer i bondens skov«.

[7] »Men hvormed vil du føde mig,
når øksen den er blevet slidt«.
»Ja så vil jeg være en landsoldat,
og slås for kongen med kugler og krudt«.

[8] »Men hvormed vil du føde mig,
når kongen ikke vil ha' dig mer«.
»Ja så vil jeg bli' en pottemager
og dreje de pottes og krus af ler«.

[9] »Og hvordan vil du føde mig,
når leret det begynder at frys'«.
»Ja så bli'r jeg en guldsmedesvend,
så vil jeg smede det guld så lys«.

[10] »Men hvormed vil du føde mig,
når jomfruer ej længer vil bære guld«.
»Ja så vil jeg være en hattenmager
og sy de hatte af silke og uld«.

[11] »Og hvormed vil du så føde mig,
når fruene ej længere vil købe hatte«.»
»Så vil jeg ta' dig ved min hånd
og så må vi rundt i landet flakke«.

[12] »Men hvormed vil du føde mig,
når landet det bli'r goldt og øde«.»
»Ja så vil jeg gi dig Vorherre i vold
og så kan han dig klæde og føde«.

[13] »Men hvormed vil du føde mig,
hvis Vorherre han ikke vil ha' mig mer«.

»Ja så gi'r jeg dig Fanden i vold
og så kan han sgu ta' dig«.

[14] »Jamen hvormed vil du føde mig,
hvis Fanden han ikke vil ha' mig mer«.»
»Ja så vil jeg ta' både skovl og spade
og grave dig jorden ned«.

[15] »Og hvormed vil du føde mig,
hvis jorden ikke vil ha' mig mer«.»
»Ja så ka' du rende mig i min røv
og finde din føde lige der«.

